



Mens en wijk

Complimenten-boekje

De verzameling brieven die we kregen na het laatste nummer van Mens en wijk

november 2024

12 jaar
Mens en wijk



Als een soort vanzelfsprekendheid

Het kleurrijke blad

Lag het op mijn deurmat

Te gewoon misschien

Dat het steeds

Hoe vaak eigenlijk?

Maar weer kwam

En dan is t er niet meer

Nooit te laat om dankbaar te zijn

Wel te laat om het te laten horen.

Reinder Wijmenga



Heel veel dank voor alle nummers van het magazine Mens en wijk. Ik ben in 2010 vanuit Wittevrouwen in Voordorp komen wonen. Heel vertrouwd was het om het noordoostnieuws te blijven lezen.

*Chapeau voor de enorme inzet!
Het ga jullie goed,
Roelien*

*Je hebt het goed gedaan,
Puck, samen met degenen
die zich er ook voor
ingezet hebben.*

*Ik wens je een mooi nieuw
avontuur op je pad!*

Anna van Duin

*Beste Puck en alle mensen die zich ingezet
hebben voor Mens en Wijk,*

*Wat jammer te lezen dat de laatste editie
op de deurmat gevallen is. Met veel plezier
lazen we in het blad wat er in onze buurt
leeft.*

*Alle begrip voor deze keuze, hulde en dank
voor jullie jarenlange inzet en de verbonden-
denheid die jullie gebracht hebben!*

*Met vriendelijke groet,
Maarten & Henk-Jan*

*Dank je wel Puck
't Hart voor jouw
ongelooflijke in-
zet en die van
de vrijwilligers
en voor de aan-
dacht die je aan
stichting Leerga-
loos hebt willen
besteden in 1 van
de uitgaven.*

Jeannet Boon

*Dank voor jouw initiatief tot Mens
en Wijk. Dank voor al jouw inzet en
dank aan alle vrijwilligers die je in
jouw initiatief wist mee te nemen.
Dank voor het leesplezier vele jaren
lang! Mens en Wijk zal zeker gemist
worden, maar goed dat nu de ener-
gie op is om een punt te zetten.*

*Dankbare trouwe lezer,
Monique*

*Het laatste nummer
gelezen vandaag. Wat
mooi beschreven wat
de redenen zijn om te
stoppen. Hierbij mijn
complimenten voor
wat jij hebt gedaan en
neer hebt gezet.*

Leidy Zoeteman



*Wat een mooi nummer is het weer
geworden! Helaas de laatste maar zo
begrijpelijk. Ik heb al die jaren genoten
van alle leuke artikelen.*

*Hulde voor al jullie inspanningen, en
nu maar nagenieten ervan....
Warme groetjes, Karin*

Goedemiddag,

*Allereerst wil ik zeggen dat ik het erg jammer
vind dat Mens en Wijk ophoudt.*

*Heel veel dank voor alle energie die jullie
allen hier in hebben gestopt!*

*Met vriendelijke groet,
Ted*



Beste Puck en alle medewerkers van Mens en Wijk,

*Wat jammer dat het blad gaat verdwijnen. Wel heel
begrijpelijk. Ik vind het een bijzondere prestatie die
je geleverd hebt en met zoveel inzet.*

*Dat is een héél groot compliment waard en ik hoop
van harte dat je achteraf ook veel fijne herinnerin-
gen zult houden aan al die activiteiten die je (jullie)
hebben ondernomen.*

*Maar wat een energie is daarin gestoken! Ik heb echt
veel waardering voor wat je allemaal tot stand hebt
gebracht.*

*Ik wens je (jullie) toe met plezier terug te kijken naar
wat jullie hebben neergezet in de afgelopen 12 jaar.*

Sjef en Richarda

Beste Puck en andere redactieleden,

Voor mij was het een onaangename verrassing te lezen dat jullie stoppen met het leuke en mooie blad mens en wijk (hoe zeer ik de beweegredenen ook begrijp).

Ik heb het altijd met heel veel plezier gelezen, vond het leuk om geïnformeerd te worden over mensen en initiatieven in de wijken om mij heen, dicht bij huis. Heb daardoor ook kennis kunnen maken met een aantal ondernemers, die ik in de arm heb genomen. Ik zal het missen!

Heel erg bedankt voor jullie inzet al die jaren!

Het ga jullie goed,
Beate

Hoi Puck,

Zowel Gil als ik dachten: he wat jammer dat Mens en Wijk stopt. Gil was echt aangedaan, dat had ik niet verwacht van een zesjarige.
Ik snap de redenen.

Wij hebben alvast (kortstondig) van het blad genoten.
Dank je wel!

Groetjes,
Orfee

Hallo allemaal,

*Wat jammer dat jullie gaan stoppen met mens en wijk! Ik las het altijd met veel plezier en ging daardoor ook meer op pad. Concert bij Zimihc of een wandeling door de wijk. Ik zal het blad echt missen maar wil jullie bedanken voor alle 47 exemplaren! Ik snap dat de koek op is na zoveel jaar en georganiseer van financiën en distributie, maar jullie kunnen terugkijken op een mooi initiatief wat mensen in deze wijk nader tot elkaar heeft gebracht.
Nogmaals dank hiervoor!*

*Met vriendelijke groet,
Marianne*

Geachte dames en heren,

Sinds enige tijd wonen wij in het noorden van het land. Wij hebben altijd met heel veel plezier vanaf 1971 tot en met oktober 2023 in Utrecht in de P. Nieuwlandstraat gewoond. Dat is een periode van meer dan vijftig jaar. Wij kennen de stad Utrecht heel goed en zeker de wijk waarin we woonden: Tuinwijk. Onze kinderen zijn er naar de kleuterschool, de lagere en de middelbare school geweest en hebben er gestudeerd en zijn aan de Utrechtse Universiteit afgestudeerd. Wij zelf hebben er ook meer dan 30 jaar gewerkt. Omdat ik nu ernstig ziek ben, wonen wij sinds enige tijd in de buurt van onze dochter in een woon-zorgcentrum in Annen in Noord-Drenthe.

Kortgeleden kregen we via de achtergebleven post nog het blad "Mens en wijk" No. 46 in handen. Het was fijn om in Uw blad allerlei artikelen, foto's en weetjes over ontwikkelingen in Utrecht Noordoost te zien en te lezen. We werden er zelfs enigszins weemoedig van. Alleen al die foto van de Hopakker. Gewoon prachtig!

Onze vraag is dan ook: bestaat er een mogelijkheid om ons op de een of andere manier op Uw blad te abonneren, zodat wij een beetje op de hoogte blijven van het wel en wee in dit deel van de stad Utrecht, waar wij zo lang gewoond, gewerkt en geleefd hebben. Wij zouden U daarvoor zeer erkentelijk zijn.

*Hopend op een gunstig antwoord,
met vriendelijke groet,
Ton en Aquila Walenkamp*

Goedemorgen Puck en anderen,

Momenteel ben ik de laatste Mens en Wijk aan het lezen en kreeg de behoefte om jou en de overige redactieleden heel erg te bedanken voor de afgelopen jaren. Bij deze dus. Altijd met veel plezier gelezen en jammer, maar na het lezen van de argumenten ook begrijpelijk dat het stopt.

Nogmaals dank voor alle moeite. Weet in ieder geval dat het zeer gewaardeerd werd.

*Met vriendelijke groeten,
Pim*





*Super, het is inderdaad
weer een mooi nummer
geworden. Jammer dat
dit de laatste is!*

*Nogmaals dank
voor de fijne
samenwerking
en het mailen
van deze editie!*

Groetjes Vanou

Beste Puck en de rest vd redactie,

Ik heb de afgelopen jaren met enorm veel plezier en interesse jullie Mens en Wijk gelezen. Wat een werk hebben jullie daar aan gehad. Petje af hoor!
Echt super dat jullie dat daar je ziel en zaligheid in gestoken hebben voor zoveel jaren. Ik ga de verhalen missen.

Ik houd ervan bij het ontbijt jullie blad open te slaan en te kunnen bladeren ipv scrollen. Altijd zo veel verhalen, waarbij ik denk: goh, wat enig, ik had geen idee!
Hartstikke jammer dat het nu stopt, maar ik snap dat het een keer ophoudt.

Puck beschrijft het proces heel duidelijk.
Het ga jullie goed!

Groet,
Danielle

Beste Puck,

Vorige week kreeg ik het laatste nummer van Mens en Wijk thuisbezorgd. Ik woon zelf in de wijk Tuindorp. Met veel plezier heb ik altijd de verschillende edities gelezen. Ik begrijp, dat daar nu een einde aan komt.

Ik werd me nu ook bewust, hoeveel tijd en energie jij daarin gestoken hebt. Je beschrijft dat inzichtelijk in je laatste nummer.

Graag wil ik je bedanken voor al die geleverde inzet door de jaren heen. Het is een project, waarop je trots kun terugkijken. Om met Voksschriver Gerard Reve te spreken: 'En zie, het is niet onopgemerkt gebleven'.

Ik wens je alle goeds toe.

*Groet
Ruud*

Hoi Puck,

Het is triest om te lezen dat dit het laatste nummer is van mens en wijk. Ik vind het echt heel erg en ik denk dat onze wijk een groot "plein" is verloren waar we elkaar konden ontmoeten. Sinds je mijn artikel hebt gepubliceerd, word ik door veel mensen uit de buurt op straat begroet. Ik kende ze niet. Nu stop ik en maak een praatje met ze.

Ik wist niet van jouw situatie, anders had ik geprobeerd om vrijwilliger te worden. Ik ben al vrijwilliger bij de voedselbank, vrijwilligerswerk is mijn enige manier om terug te geven aan de gemeenschap wat ik van hen krijg.

Je hebt gelijk, mens en wijk was een groot podium, je hebt mensen in het licht gezet.

Ik ben een van de gelukkigen en daarvoor wil ik je nogmaals bedanken en wens ik iedereen het allerbeste.

Luca

BESTE REDACTIE,

JAMMER DAT HET
WIJKBLAD ERMEE STOPT
MAAR DANK VOOR
AL DIE JAREN LEESPLEZIER!

MANON

Dankjewel voor alle mooie verhalen en foto's in de afgelopen jaren. Sinds ruim 5 jaar woon ik in Utrecht Noordoost en werd mede door Mens en Wijk wegwijs gemaakt in deze leuke buurten.

*Veel succes met alles waar je zin in en nu tijd voor hebt,
Helma*

Bedankt voor al het werk dat jullie stopten in het fijn leesbare prachtige blad Mens en Wijk! Anke

Hoi Puck,
Wat jammer dat het afgelopen is met het blad! Het ziet er zo goed uit.
Dank je voor alle energie die je er in hebt gestopt en veel succes met het vinden van iets leuks & boeiends!
Grt Willem

Beste Puck,
Wat goed van je dat je een kijkje achter de schermen van Mens en Wijk geeft en wat jij daar allemaal wel niet voor gedaan hebt. Daar hadden we geen weet van. We hebben heel veel bewondering voor je. We lezen Mens en Wijk altijd graag.

We willen je hartelijk danken voor al je belangeloze inzet in al die jaren. En met jou de andere leden van de redactie.

Met vriendelijke groet,
Sjoerd en Ria

Chapeau!

Heel veel dank voor alle mooie verhalen!

Anja

Goedenavond,

Ik vind het heel jammer dat Mens en Wijk stopt, elke editie genoten sinds ik hier woon en meer verbinding met mijn buurt ervaren. Enorm bedankt daarvoor

Met vriendelijke groet,
Pascalie

Wat ontzettend jammer dat het blad moet stoppen. De redenen zijn zeer begrijpelijk, maar ik zal het wel missen. Ik heb de laatste editie weer met veel plezier gelezen. De puzzel vulde ik altijd in, maar nu stuur ik de oplossing ook in aangezien het de laatste kans is. Hartelijk dank voor jullie inzet!

Vriendelijke groet,
Susanne

ZO JAMMER DAT JULLIE STOPPEN!

ERIK

**Begrijpelijk, maar erg jammer dat Mens en wijk stopt! Ik las het blad erg graag.
Annemieke**

Het zit er op – het is gedaan – Met verve zette jij je jarenlang in voor het tijdschrift Mens en wijk en nu, na liefst 47 afleveringen, valt het doek. Hartelijk dank voor de betoonde inzet en volharding, het optimisme en de aandacht die op vele bladzijden tot uitdrukking kwamen.

Groetend vanaf de
Veemarkt, Michiel

Chapeau!

Wat een prestatie al die jaren!
Janne

Hallo Puck en redactie,

Via deze weg wil ik jou heel erg hartelijk danken voor de oprichting van Mens en Wijk en alle mooie edities die 12 jaar lang het daglicht zagen. Je had heel snel een mooie club mensen bij elkaar die samen de redactie vormden van een wens die niet alleen jouw hart deed kloppen...

Ik heb zelf als wijkbewoner heel erg genoten van het blad, laat nu een traantje omdat het niet meer in mijn brievenbus zal vallen maar ik ben jullie vooral ook dankbaar voor al jullie werk en inzet!!

Dank dank dank Puck, Peter, Miriam, Suzanne, Maurice, Pieter, Fred, Tieneke, Ella, Ruth, Julia en Anneke!

Ik stuur jullie een warme groet uit mijn tuin en wens jullie alle goeds!

Hartelijke groet van Marta Hamers

Over Mens en Wijk

Mens en Wijk was van 2013 tot en met 2024 een buurtmagazine wat vier keer per jaar verscheen bij alle 15.000 huishoudens in Utrecht Noordoost. Daarnaast lagen er stapeltjes op tien verschillende locaties verspreid in de wijk.

Het magazine is opgericht door Puck 't Hart om bewoners, initiatieven en ondernemers in het zonnetje te zetten. Puck heeft altijd veel zelf geschreven en gefotografeerd (o.a. column Voetbalmoeder, de bijzondere ondernemers en Kind aan het woord) voor het blad, maar met de loop der jaren ontstond een rijke redactie.

De laatste redactie bestond uit: Peter Boer (column en artikelen), Miriam van Esterik (artikelen), Suzanne Alting (foto's & portretten), Maurice Hengeveld (artikelen), Pieter Klein (artikelen), Tineke van Stijn (foto's), Fred Penninga (gedichten op maat), Tieneke de Groot (natuurcolumn), Ella Selles (Jong en werk), Ruth Bakker (foto's & portretten), Julia Wassen (architectuur-foto's), Rob Hoekstra (puzzel) en Anneke Laverman (column). De eindredactie is de laatste jaren gedaan door Stephanie de Blicck.

Echter voorheen in de redactie zaten: Kim Nelissen (artikelen), Dani Zonderland (foto's), Fien van Walbeek (artikelen), Olga Leeveer (column), Saskia Engbers (artikelen), Helen Kret (foto's), Wendy van Zanten (artikelen), Yvonne van Zaanen (foto's), Vicky Pronk (foto's), Els Vegter (artikelen), Anne Marie de Ruiter (column), Marianne van Buul (column), Annemarie Geersing (artikelen) en Frans van den Berg (column).

Dit boekje is gemaakt om te laten zien dat het er toe doet. Buurtcommunicatie is belangrijk en brengt wat in beweging. Een bijzonder gevoel gaf het mij, dat ons werk gewaardeerd wordt en dat mensen deze moeite namen. Brieven van wildvreemden, maar ook van mensen die ooit betrokken waren. Hartverwarmend!

Puck 't Hart



Mens en wijk 2013-2024

Kind aan het woord

Wie ik moet met een boek, maar ik heb er geen tijd (3) en er is te veel te lezen, maar ik heb geen tijd om te lezen. Dit is in de toekomst. Dit is in de toekomst van de mens.

Wat voor boek heb ik gelezen? Het boek is 'De naam van de roos' van Michael Ondaatje. Het is een roman over een detective die op zoek is naar de naam van de roos die in 1327 in Brugge werd vermoord. Het is een prachtig boek met veel details over de tijd en de stad.

Over tien jaar ga ik de hele dag lekker doen wat ik zelf wil!

Kind aan het woord

Wie ik niet meer met een boek, maar ik heb er geen tijd (3) en er is te veel te lezen, maar ik heb geen tijd om te lezen. Dit is in de toekomst. Dit is in de toekomst van de mens.

Wat voor boek heb ik gelezen? Het boek is 'De naam van de roos' van Michael Ondaatje. Het is een roman over een detective die op zoek is naar de naam van de roos die in 1327 in Brugge werd vermoord. Het is een prachtig boek met veel details over de tijd en de stad.

Als ik vrijdag heb heb ik mijn familie samen met mijn zus en mijn zusje, dat is leuk voor de tri!

Kind aan het woord

Wat voor boek heb ik gelezen? Het boek is 'De naam van de roos' van Michael Ondaatje. Het is een roman over een detective die op zoek is naar de naam van de roos die in 1327 in Brugge werd vermoord. Het is een prachtig boek met veel details over de tijd en de stad.

Wat voor boek heb ik gelezen? Het boek is 'De naam van de roos' van Michael Ondaatje. Het is een roman over een detective die op zoek is naar de naam van de roos die in 1327 in Brugge werd vermoord. Het is een prachtig boek met veel details over de tijd en de stad.

Kind aan het woord

Wie ik niet meer met een boek, maar ik heb er geen tijd (3) en er is te veel te lezen, maar ik heb geen tijd om te lezen. Dit is in de toekomst. Dit is in de toekomst van de mens.

Wat voor boek heb ik gelezen? Het boek is 'De naam van de roos' van Michael Ondaatje. Het is een roman over een detective die op zoek is naar de naam van de roos die in 1327 in Brugge werd vermoord. Het is een prachtig boek met veel details over de tijd en de stad.

Kind aan het woord

Wie ik niet meer met een boek, maar ik heb er geen tijd (3) en er is te veel te lezen, maar ik heb geen tijd om te lezen. Dit is in de toekomst. Dit is in de toekomst van de mens.

Wat voor boek heb ik gelezen? Het boek is 'De naam van de roos' van Michael Ondaatje. Het is een roman over een detective die op zoek is naar de naam van de roos die in 1327 in Brugge werd vermoord. Het is een prachtig boek met veel details over de tijd en de stad.

Kind aan het woord

Wie ik niet meer met een boek, maar ik heb er geen tijd (3) en er is te veel te lezen, maar ik heb geen tijd om te lezen. Dit is in de toekomst. Dit is in de toekomst van de mens.

Wat voor boek heb ik gelezen? Het boek is 'De naam van de roos' van Michael Ondaatje. Het is een roman over een detective die op zoek is naar de naam van de roos die in 1327 in Brugge werd vermoord. Het is een prachtig boek met veel details over de tijd en de stad.

www.mensenwijk.nl

Kind aan het woord

Wie ik niet meer met een boek, maar ik heb er geen tijd (3) en er is te veel te lezen, maar ik heb geen tijd om te lezen. Dit is in de toekomst. Dit is in de toekomst van de mens.

Wat voor boek heb ik gelezen? Het boek is 'De naam van de roos' van Michael Ondaatje. Het is een roman over een detective die op zoek is naar de naam van de roos die in 1327 in Brugge werd vermoord. Het is een prachtig boek met veel details over de tijd en de stad.

Kind aan het woord

Wie ik niet meer met een boek, maar ik heb er geen tijd (3) en er is te veel te lezen, maar ik heb geen tijd om te lezen. Dit is in de toekomst. Dit is in de toekomst van de mens.

Wat voor boek heb ik gelezen? Het boek is 'De naam van de roos' van Michael Ondaatje. Het is een roman over een detective die op zoek is naar de naam van de roos die in 1327 in Brugge werd vermoord. Het is een prachtig boek met veel details over de tijd en de stad.

Kind aan het woord

Wie ik niet meer met een boek, maar ik heb er geen tijd (3) en er is te veel te lezen, maar ik heb geen tijd om te lezen. Dit is in de toekomst. Dit is in de toekomst van de mens.

Wat voor boek heb ik gelezen? Het boek is 'De naam van de roos' van Michael Ondaatje. Het is een roman over een detective die op zoek is naar de naam van de roos die in 1327 in Brugge werd vermoord. Het is een prachtig boek met veel details over de tijd en de stad.

Kind aan het woord

Wie ik niet meer met een boek, maar ik heb er geen tijd (3) en er is te veel te lezen, maar ik heb geen tijd om te lezen. Dit is in de toekomst. Dit is in de toekomst van de mens.

Wat voor boek heb ik gelezen? Het boek is 'De naam van de roos' van Michael Ondaatje. Het is een roman over een detective die op zoek is naar de naam van de roos die in 1327 in Brugge werd vermoord. Het is een prachtig boek met veel details over de tijd en de stad.